

Giải pháp nào cho VN trước xâm lăng tàn bạo của TC ?

GS. Vu Quoc Thuc - Trinh Khai September 21, 2010. (posted below, Part 2)

(*Chú ý : Bài về thuyết Trung Lập cho VN được đăng kèm dưới đây. Tôi có gửi bài này "Comment về Thuyết Trung Lập VV cho VN " đến GS Vũ Quốc Thúc để xin ý kiến. Giáo Sư đã hồi âm ngay, rằng hồi này vì sức khoẻ nên đã tự cảm không viết lách gì, Ông Trinh Khải chính tác giả, và Thầy đã chuyển bài Comment này cho Ông Khải. Mong quý vị đọc kỹ Hồi Ký của GS Vũ Quốc Thúc, để rõ hơn về Thuyết Trung Lập Vĩnh Viễn).*

Comment về Thuyết "Trung Lập Vĩnh Viễn cho VN để chống xâm lăng Trung Cộng "-

Ng Tien Tri 11/23/2010 (Ref: www.vietnamnewtime.com)

Khi còn theo học tại trường Luật Saigon, tôi ghi nhận GS Vũ Quốc Thúc là một trong ba giáo sư giỏi nhất của trường. Tôi xem qua mấy đoạn video mà GS nói về Trung lập cho VN, tôi nhận thấy GS rất còn minh mẫn, khoẻ mạnh và vẫn nhân hậu như xưa.

Tuy nhiên sống trong chế độ dân chủ (không phải các chế độ tại VN), tôi xin mạn phép có ý kiến sau đây:

Quy chế trung lập là gì? (*Neutralité = Situation d'un État qui demeure à l'écart d'un conflit international*) - Khi các thế lực quốc tế gây hấn với nhau nước tôi tránh không tham dự vào bên nào cả.

Nhưng VN chính là **mục tiêu** của sự Trung Cộng gây hấn, thì làm sao mà xin được Trung Lập không tham dự vào sự gây hấn này. Chỉ còn cách chống trả hay đầu hàng, nhượng đất, nhượng biển mà thôi!

Thành lập thế chế Trung Lập Vũ Trang để tự bảo vệ: Tại sao đã Trung Lập rồi mà vẫn phải tốn tiền ngân sách để vũ trang? Vì dù có quy chế Trung Lập nhưng Trung Cộng nó muốn xâm chiếm lúc nào cũng được, nên phải vũ trang. Đã xin quy chế Trung Lập mà còn phải vũ trang khí giới tối tân để chống trả xâm lăng?? Tiền đâu???. Chỉ có Nhật, Mỹ, Đài Loan và Nga Sô vì quyền lợi và an ninh của chính họ, họ mới sẵn sàng viện trợ, còn Trung Lập thì ai viện trợ để vũ trang? Dù nếu có được viện trợ quân sự, thì vì lý do đã ở trong Thế Chế Trung Lập rồi, thì không được phép nhận. Còn Việt Kiều có thể giúp được gì chăng?

Lịch sử Trung Lập :

- **Thụy Điển** (*La Suède- or Sweden*) ở nơi góc xứ lạnh, có ít tài nguyên, không thuận đường chiến lược nên ít bị xâm lăng, nhưng trong Thế chiến II cũng phải đi hàng đôi mới sống sót. Phải theo điều kiện của Hitler!

- **Thụy Sĩ** (*La Suisse*) là nước ở trên đỉnh núi cao giáp ranh giới các quốc gia đồng cân lực như Pháp, Đức, Ý, vương quốc Áo, hễ nước nào chiếm được Thụy sĩ là sát biên giới xâm lăng nước khác, nên họ đều gườm nhau - họ để cho Suisse được yên vì sợ khi tập

mồi thì bị đánh, nhất là Suisse ở trên núi cao không có tài nguyên và giao thông khó khăn. Hitler để yên Suisse vì đó là nơi ký thác tiền và của cải tham nhũng, cướp bóc. Nếu CS đến nơi được thì Suisse đã tiêu tủng từ khuya rồi.

- **Nước Áo** (*l'Autriche*) phải chọn con đường Trung Lập theo điều kiện của Nga Sô, làm cái độn giữa Tây Âu và khối Cộng Sản, như vậy Nga Sô mới bằng lòng rút quân và cho độc lập.

- **Cao-Miên** cũng công nhận Trung Lập, nhưng chẳng bao lâu bị đảo chánh theo Mỹ ăn tiền viện trợ, đưa đến hậu quả chiến tranh diệt chủng!

- **Lào** - được 14 nước công nhận ngày 7/23/1962, nhưng không được ai bảo trợ nên cũng rơi vào tay CS.

- **Việt Nam** trước kia cũng cầu xin được Trung Lập nhưng chẳng ai cho, vì lúc đó chẳng nước nào muốn nhả ra miếng mồi ngon! Trung Lập là thiên Cộng, là CS!

- Nếu có thể chế Trung Lập Vĩnh Viễn :

Question 1 : LHQ có quyền cấp bằng cấp TL cho VN không? và họ có cấp cho VN không? Ai bảo vệ khi VN bị Trung Cộng xâm lăng ?. Cái thể chế Permanent Neutral Power được Hague Convention đặt ra từ năm 1907, cho đến nay, có giúp được nước nào không? Trong thế chiến I và II thì dù Trung lập mà có vị thế chiến lược thì cũng bị chiếm, nếu không, hay là phải đi hàng đôi như Thụy Điển mới sống.

Question 2 : Khi bị xâm lăng thì nước nào đứng ra bảo vệ không công cho VN?. LHQ có làm được gì không, vì Trung Cộng có quyền phủ quyết. Trước kia mấy Tổng Thống Mỹ tuyên bố VNCH là đồng minh thân thiết, là tiền đồn bảo vệ an ninh Hoa Kỳ, rồi rứt một cái ký Hiệp Định Paris, và màn chót là cúp viện trợ, đẩy VNCH vào tay CS. Ngày nay nước nào dám đứng vào ông khổng lồ Trung Cộng?? Ngài Hoa Kỳ còn đang kẹt chân ở Iraq, Afghanistan.

Thật quá dễ dàng cho một nước nhỏ, hậu tiến, chỉ cần thỉnh cầu LHQ công nhận là Trung Lập Vĩnh Viễn là yên chí được bảo vệ sống hòa bình yên ổn vĩnh viễn?? Phải chăng là cái bánh vẽ để đánh lừa CS thay đổi Hiến Pháp?. Trung Cộng rất mừng cho tụi bay ăn mấy cái bánh vẽ Trung Lập Vĩnh Viễn, rồi không phòng bị ta chỉ đánh một trận là xong, thâu gọn VN và cả Đông Nam Á.

-Đòi hỏi CSVN phải thay đổi Hiến Pháp- và nền Pháp Luật.

Hiện tại có Luật Pháp Quốc Tế nào về Trung Lập Vĩnh Viễn?, và Luật ra sao? và ai đặt ra luật ấy để bó buộc VN phải sửa Hiến Pháp và Luật lệ quốc gia? Hiện nay chỉ có Công Pháp Quốc Tế để giao dịch giữa các nước Quốc Tế không được xài luật rừng và có Tòa Án Quốc Tế. Nhưng nước Mỹ đã nhiều lần không công nhận thẩm quyền của Tòa Án QT, không thi hành quyết nghị của Tòa Án QT, mà họ có bị ai làm gì đâu. Mỹ cứ đơn phương nhào vào đánh chiếm Iraq, mà Quốc Tế có dám làm gì họ, có quyết định gì đâu. Như vậy làm sao mà VN lại bỏ Luật pháp và tục lệ của mình mà dùng luật pháp QT để nhận lấy cái Trung Lập Vĩnh Viễn, chờ LHQ bảo vệ?.

- **Đòi hỏi VN Trung Lập Tôn Giáo**,- có phải chẳng người VN phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền để chấp nhận cái tôn giáo do quốc tế LHQ áp đặt? Tại sao Trung Lập Tôn Giáo lại có khoản Bảo Đảm Tự Do Chính Trị ? Phải chăng là người có tôn giáo được tự do dùng tôn giáo của mình ra làm chính trị, rồi tôn giáo này với tôn giáo kia giết lẫn nhau mang VN

trở lại vào thời Trung Cổ mà hồi đó tôn giáo thần quyền ngự trị Âu Châu.

Laïcité = System qui exclut les Eglises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement public. Nhưng tại sao "Trung lập Tôn Giáo lại phải đứng trước " tục tĩm" (la laïcité) được đặt trên căn bản là đức tin (la foi) - (*la foi = le fait de croire en Dieu, en des vérités religieuses révélées*). ..."

Phải chăng có ý muốn nói Trung lập Tôn Giáo có nghĩa là dân VN phải theo một tôn giáo do Quốc Tế ấn định, nghĩa là phải tin tưởng vào Chúa Trời hơn là laïcité ? Có phải là để chống vô thần của CS?.

- VNCS có chịu vì Trung Lập Vĩnh Viễn mà thoái vị không?

Lịch sử VN gần đây chứng minh khi được Tây, Mỹ, ưu ái đưa lên ngôi trị vì VN thì người nào cũng cố giữ cái địa vị của mình gia truyền con nối bằng mọi thủ đoạn tàn ác, gian xảo, bâu cử gian lận. Như vậy ta có mong người CS, kẻ đã hy sinh bao nhiêu xương máu để chiến thắng dành được cái địa vị lãnh đạo ngày nay, lại vì cái lòng yêu nước thương dân mà từ bỏ cái địa vị này, và cái lý tưởng, cái Hiến Pháp CS để ôm cái bánh vẽ Thế Chế Trung Lập Vĩnh Viễn. Như vậy có quá đánh giá đề cao lòng yêu nước thương dân của người CS và Đảng CS không?

- Tiên đoán: Trung Cộng sẽ chiếm được VN trong vòng 50 năm, nếu với Thế Chế Trung Lập Vĩnh Viễn thì Trung Cộng chỉ cần một nửa thời gian :

Hiện thời Trung Cộng với áp lực và hối lộ đã đạt được thành quả sau đây:

- TC đã mua được (thuê hạn 50 năm) các rừng núi biên giới có các đường huyết mạch và vị trí phòng thủ mà khi xâm lăng bọn Tàu phải đưa quân đi qua. Họ đã đóng dân binh ở đó, khi có chiến tranh VN không thể phòng thủ được nữa.

- TC đã được phép đưa người lao động của họ vào VN, cư ngụ trong các khu đặc nhượng, được đặc quyền không phải chịu kiểm soát của chính quyền VN.

- VN đã phải ban hành một quy chế quốc tịch (nói là bắt chước văn minh Hoa Kỳ) cho tất cả trẻ ngoại quốc sinh tại VN, đều được có quốc tịch VN.

- VN đã ban hành quy chế cho tất cả người Tàu được nhập vào nước VN mà không cần có visa hay thị thực. Chúng ta là Việt kiều mà cũng không được quyền này.

Kết quả là bọn Tàu này đã vào VN rất đông, sanh con đẻ cái, chiếm giữ các khu đặc nhượng. Các trẻ gốc Tàu này được nuôi dưỡng huấn luyện để trở thành các vị lãnh đạo của VN, và được Trung Cộng áp lực, hối lộ để cho chúng nó giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, và các Cơ quan, các Công Ty bên ngoài.

Đến khi có một lực lượng khả quan, bọn Tàu và bọn nhận đút lót bèn tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý, xin VN được gia nhập vào nước Tàu Đại Hán, để tỏ tình đoàn kết thắm thiết Việt Hoa. Lá cờ Trung Cộng lại được gắn thêm một ngôi sao nữa.

Mà quý vị Việt cũng biết bâu cử tại VN ra sao rồi, cứ 99,99 phần trăm đồng ý.

Nếu xin Tàu chấp thuận cho chế thể Trung Lập Vĩnh Viễn, thì việc sát nhập vào Đại Hán càng nhanh hơn. Vì muốn Tàu OK thì phải có những gì nhượng bộ, như để dãi cho người Tàu vào nước và nhập tịch, cho hàng hoá nhập cảng không kiểm soát các chất độc hại làm đau ốm, tê liệt cả thể hệ con cháu VN tương lai, v. v....

Phương thức giải cứu:

Với WTO trade agreement, Hoa Kỳ và các nước kỹ nghệ trên thế giới được mua các gia dụng Made in China rẻ tiền, do sự sản xuất của các Công Ty Tàu với nhân công rẻ mạt, không bảo vệ môi trường, nên giá thành rất rẻ. Thương gia mua một bán mười, lúc giá sale thì bán năm vẫn có lời nhiều. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 mới nhìn lại thì thấy các công ty sản xuất đều đóng cửa, dân thất nghiệp lan tràn. Thêm nữa khi thấy Trung Cộng loan báo chủ quyền toàn thể biển Đông, lại làm cho cả thế giới lo sợ, nếu xảy ra tranh chấp, tụi Tàu nó ngưng cung cấp thi lấy gì mà xài.

Các công ty tư bản hiện đang rút dần đầu tư sản xuất từ bên Tàu chuyển sang các nước nhỏ khác như VN, Thái, Malaysia, Indonesia... vì tại các nước nhỏ này rời rạc xa nhau để khống chế hay điều đình hơn là Tàu. Khi thấy ý định bá quyền của Tàu làm thế giới lo sợ, khi kiểm soát phát giác đồ ăn và đồ dùng của Tàu có chứa chất độc hại người ta lo sợ bị đầu độc cho bệnh hoạn để từ từ chết, nên nhiều người không xài đồ ăn và đồ dùng, quần áo, Made in China nữa.

Trung Cộng liên áp lực (và hối lộ) để đồ Tàu được chuyển hàng hóa qua VN, Cao Miên, Thái,... rồi dán nhãn hiện Made in ThaiLan, VN, Cambodge...

Rồi lại xảy ra đàn áp lao động VN, vì việc giả mạo làm mất công ăn việc làm của họ. Đến lúc Tàu không bán được hàng hóa với giá hời (vì phải phí chuyển qua nước khác và làm nhãn giả), và cần nhiều các tài nguyên thiên nhiên - thay vì đợi cho có đầy đủ dân VN gốc Tàu hỗ trợ - Trung Cộng vội vã tiến hành "Trung cầu dân ý" cho VN nhập vào Đại Hán sớm hơn là dự liệu. Đương nhiên là "Gia Nhập Đại Hán" thắng cuộc với 99,99 phần trăm số phiếu.

Sau đó là biểu tình, phản đối, chia rẽ rồi một bên theo Tàu làm quan to chức trọng, bên kia thì kháng chiến (được cả Nga và Anh Mỹ Nhật giúp đỡ, cũng là vì quyền lợi và an ninh của chính các nước này).

Rồi một ngày nào đó tàu phòng duyên của Trung Cộng đánh chìm một vài tàu Mỹ đang tiếp tế cho kháng chiến, thế là các trận hải chiến diễn ra, đa số tàu chiến của Trung Cộng bị chìm, và liên quân phong tỏa bờ biển Trung Hoa.

Giống như Nhật trong thế chiến II. để thông thương Trung Cộng mang quân tiến chiến toàn thể lục địa Đông Nam Á, để cưỡng chiếm tài lực và nhân lực dùng chống liên quân Mỹ. Nhưng tại VN truyền thống chống xâm lăng đã nổi dậy..... chặn đường tiếp tế và bao vây quân Tàu vào các cứ điểm tương tự như Điện Biên Phủ, Khe Sanh.

Anh Tàu nóng giận, ngo ngoe với bom nguyên tử, dội vào cứ điểm bị vây, giết chết cả hai bên phòng thủ và bao vây... cho thiên hạ biết tay. Cả thế giới sửng sốt không ngờ. Nhưng một tuần sau, hàng trăm bom nguyên tử đã rơi xuống Trung Cộng tàn

phá các công xưởng, đê điều. Sau đó nước Tàu phải trả độc lập cho các nước Tây Tạng, Mãn Châu, Mông Cổ, Vân Nam, Tân Cương.... và trả phần Quảng Tây Bắc Việt ngày xưa cho Việt Nam.

Kết Luận : Muốn khỏi bị mất nước hay ăn bom nguyên tử thì phải liên kết với Mỹ và Nga, Nhật và các nước Đông Nam Á ngay bây giờ để ra khỏi áp lực đồng hóa của Trung Cộng.

Ng Tien Tri - Ref, www.vietnamnewtime.com dated : 11/23/2010

Giải pháp nào cho VN trước xâm lăng tàn bạo của TC ?

GS. Vu Quoc Thuc - Trinh Khai

September 21, 2010

Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc -... đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp.

Với tác phẩm thật quý hóa *Thời đại của tôi* chúng tôi đã thấy tấm lòng cao cả vì nước và tấm tình vô biên vì dân của Giáo Sư Đại Học Vũ Quốc Thúc. Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc – qua Paltalk, qua các bài xã luận, giải thích đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp. Lập trường của chúng tôi trước sau vẫn là một. Mục đích chính là bảo vệ nền độc lập tổ quốc và tự do cho toàn dân.

Vì hiểm họa TC, vì tiền đồ tổ quốc, vì thương dân Việt tất cả chúng Ta phải tránh mọi “vọng tưởng” và nhìn sự thật, tất cả sự thật dưới mọi dạng thái (la vérité, toute la vérité, rien que la vérité).

I- “Vọng tưởng” về giả thuyết, lý thuyết.

Qua bao nhiêu cuộc tranh luận sôi nổi, trắng đen lẫn lộn giữa các lý do đáng kính và lý do hậu ý cá nhân, qua nhiều giả thuyết, lý thuyết..... đâu là Sự thật trước xâm lăng tàn bạo của TC ? :

a,- Phải chiến đấu vũ trang với TC.

TC có hơn 2 triệu lính, có ngân quỹ quốc phòng chỉ sau có Mỹ. Trong trường hợp này GS Đại Học Vũ Quốc Thúc đã hỏi các tác gia đề ra : “ Phương tiện đâu ? Quý vì có đồng ý để con cháu mình tham gia giải pháp này khi có động viên ? Con cháu có nghe lời không ? “ ==> Đây chỉ là “vọng tưởng”.

b,- Phải chiến thắng CSVN trước.

Qua hơn nửa thế kỷ với miền Bắc, qua gần 40 năm với miền Nam, cuộc đấu tranh giữa các phe phái đâu đã ngưng ? Trong khi đó nạn xâm lăng TC càng ngày càng khản trương : biên giới bị lấn chiếm, các đảo bi xâm chiếm, kinh tế và chính trị càng bị lệ thuộc. TC sẽ diệt CSVN khi đã thôn tính xong VN (hết thò thì làm thịt chó sắn) ==> Đây chỉ là “vọng tưởng”.

c,- Phải hợp tác với Nhà nước CSVN để xây dựng kinh tế trước.

Hiện nay một nhóm lãnh đạo Độc Đảng VN đang bán nước VN cho TC, buôn dân và để ngoại bang khai thác dân nô lệ VN. Về hợp tác để củng cố địa vị của họ, hưởng ứng việc làm đáng trách của họ, tiếp tay với họ để bán nước Nên làm hay sao ? ==> Đây chỉ là “vọng tưởng”.

d,- Phải đi đến “dân chủ” để chống TC.

Giải pháp dân chủ không thể đến một sớm một chiều cho VN qua mấy thế hệ hoàn toàn không biết tí gì về dân chủ. Dân chủ theo Độc Đảng CSVN : “Đảng cử dân bầu” ? . Nếu hiểu sự thật các người yêu nước, các đảng phái và dân Việt phải biết đấu tranh hữu hiệu trong nhiều năm thì VN mới đến được dân chủ sự thật. Với chính trị xâm lăng khản cấp TC, đất nước VN đâu còn thời gian chờ đợi. Khi Chính trị bành trướng TC đã thành công thì còn gì nữa hai chữ dân chủ VN để bàn, để mà tranh luận như các Cụ nói “Ván đã đóng thuyềnthì thôi”. ==> Đây chỉ là “vọng tưởng”.

II- Sự Thật

a.- Chính trị thế giới và biển Đông. (*)

Biển Đông là mạch máu lưu thông của cả thế giới với hiện tình phát triển kinh tế của Á Châu, là Sự thật sống còn của các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam Lào, Miên, các nước ASEAN cũng là quyền lợi đặc biệt của Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga Sô v. v. ...

Vì Sự thật này tất cả thế giới đều mong một giải pháp “không chiến tranh” để Biển Đông vẫn là giải pháp quốc tế, Sự thật sau đó là Việt Nam sẽ là giải pháp tối hậu vì trên địa bàn chính trị thế giới VN Nam là nút chặn duy nhất trước Chính trị bành trướng TC về biển Đông.

b.- Chính trị bành trướng TC và biển Đông. (*)

Ý đồ xâm lược TC đã quá rõ ràng : xâm lăng và lệ thuộc VN, độc đoán nói rộng hải phận để chiếm toàn bộ biển Đông nghĩa là nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới, đây là Sự thật sống còn của cả Á-Châu

c.- Địa thế VN và biển Đông. (*)

Theo tài liệu lịch sử về ký kết giữa Chính Phủ Pháp (VN là thuộc địa) và Chính Phủ Mãn Thanh (Trung Quốc là thuộc địa) các Đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền VN. Giá trị chủ quyền này vẫn còn đối với VNCH tại LHQ, nên trước công pháp quốc tế lá thư của Phạm văn Đồng dâng đảo cho TC hoàn toàn không có giá trị. Với các đảo này lãnh hải VN bao gồm gần hết biển Đông. Cũng vì sự thật này VN đang là nạn nhân và mục tiêu của sự tham vọng, bành trướng TC.

(*) Tác giả đã có viết bài trình bày chi tiết về các vấn đề này

III- Giải pháp chặn đứng Chính trị bành trướng TC về biển Đông

A,- Trước hiểm họa khẩn trương Mất Nước Diệt Vong, giải pháp của VN phải giải đáp các điều kiện nào ?

Mỗi chúng TA (hải ngoại, quần chúng, đảng phái chính trị, cán bộ, công an, quân đội,..... đảng viên CS...) phải nhìn sự thật vì quyền lợi đất nước, vì tôn vinh dân tộc dù không đúng ý mình, dù vì « vọng tưởng » hoặc « vọng ngã » của chính mình :

a.- Trước việc xâm lăng TC, VN không đủ khả năng để tự giải quyết : đây là sự thật .

VN Bất lực về mọi mặt : quân sự ; kinh tế ; tài chính ; nhân sự.....

b.- Phải có sự đồng thuận của các nước Á Châu, Mỹ, Úc .. : đây là sự thật .

Bành trướng TC về biển Đông gấp 02 trở ngại lớn nhất : Đài Loan và Việt Nam.

** Giải pháp Đài Loan đã hình thành : đây là sự thật

Trước sự bành trướng TC về biển Đông, Nhật và Mỹ đã ký kết một thỏa hiệp ngày 01.05.2006 về chỉ huy chung (commandement intégré) giữa Quân đội Nhật và Quân đoàn I của Mỹ với mục đích xất nhập 02 lực lượng để bảo vệ Nhật, các nước lân cận Nam Hàn và eo biển Đài Loan (nghĩa là Đài Loan). Vì hiệp ước này Thủ Tướng nhật J.

KOIZUMI đã xin Quốc Hội Nhật sửa đổi quan trọng trong hiến pháp.

** Giải pháp Trung Lập VN đã đủ điều kiện : đây là sự thật

Đúng là thiên thời vì quyền lợi quá to lớn của các nước Á-Châu, Mỹ, Úc ... Vì Địa thế VN với biển Đông nên giải pháp Trung Lập VN sẽ giải quyết thật tốt quyền lợi thế giới và VN ==> đúng là địa lợi. Trước hiểm họa xâm lăng TC, tất cả người Việt yêu nước đã một lòng . Đây là sự đoàn kết của mọi tầng lớp dân Việt ==> đúng là nhân hòa.

c.- Vì quyền lợi cá nhân không nước nào kể cả Mỹ và TC muốn chiến tranh cả. Nếu có sự bất ổn hoặc xáo trộn quan trọng trong vùng thì Trung Cộng không có khả năng nuôi 01 tỷ 700 triệu dân (1.700.000.000 theo nhận xét của các chuyên viên) : đây là sự thật

B,- Lịch sử TRUNG LẬP

Mục đích để tránh ngộ nhận danh từ Trung Lập (Neutralité) do cả thế giới dùng (không có tính cách sáng tác cá nhân).

** Thủy Điện – La SUÈDE.

Trung Lập thường trực (Neutralité permanente) được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp. Nhờ vậy Thủy Điển đã tránh được sự tàn phá của Đệ I và Đệ II thế chiến và chiến tranh Lạnh

** Nước Áo – L’Autriche.

Sau Đệ II thế chiến Nước Áo bị chiếm giữ bởi 04 cường quốc, nhờ khôn khéo trong ôn hòa họ đã lựa con đường Trung Lập thường trực và vũ trang được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp (Dispositions générales -Article 9a...), qua đó Nước Áo đã hoàn toàn Độc Lập Tự Do.

** THỤY SỸ – La Suisse.

Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn đã được ghi rõ ràng Trong Hiến pháp THỤY SỸ (Điều 185 : (Le Conseil fédéral) Hội Nghị Liên Bang có thẩm quyền quyết định mọi hành động để bảo toàn lãnh thổ, Độc Lập và Trung Lập của THỤY SỸ).

C.- TRUNG LẬP PHÁP LÝ VĨNH VIỄN VN.

** Đây là sự thật về Chính trị VN hiện nay ? :

= Trước đây Chủ tịch nhà nước Ông Nguyễn Minh Triết đã xác nhận tại Hoa Kỳ : “Ngoại giao VN mở rộng, đa dạng và đa nguyên” (Les politiques étrangères du VN seront élargies, multifformes et multilatérales.....)

= Mới đây Thứ trưởng Quốc phòng VN, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước chúng tôi thể hiện nhất quán phương châm “ba không”: “Không tham gia các liên minh quân sự hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, – Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, – Không dựa vào nước này để chống nước kia”.

= Gần đây Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng tuyên bố :”Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á...”

Nào chiến hạm Mỹ, nào ngoại trưởng H. Clinton đến, nào liên kết quân sự với Nam Dương, nào ASEAN... v. v. một số câu hỏi được ra :

a,- VN đang “đánh đu” giữ 02 cường quốc ? Một mặt vẫn mất đất, mất đảo...(vì TC) mặt khác thêm lệ thuộc (với Mỹ) ... càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm cho tương lai VN

b,- VN đang thật sự thi hành Quy Chế Trung Lập (Neutralité de facto) ? Nếu là Độc Đảng kẻ nào nắm được lãnh đạo Đảng sẽ nắm được Đảng, Nhà nước, Đất nước và toàn Dân. Độc lập Tự do đâu còn nghĩa lý gì, thì Dân Chủ chỉ là “vọng tưởng” mà thôi ! !

c,- Vì đất nước, vì dân tộc, vì hòa bình VN đã có khả năng tự đặt một nền Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn (Neutralité de jure) bằng cách sửa đổi hiến pháp :

** Giải pháp Trung Lập hòa bình hội đủ điều kiện nêu trên.

Giải pháp này sẽ đem lại hòa bình an ninh cho toàn vùng biển đông. VN nay là thành viên chính thức của Hội Đồng Bảo An LHQ, của Hội đồng các nước Á Châu ASEAN. Qua đó VN không cần qua các đường lối nào hết như Thụy Sĩ, Áo....., tự do sửa đổi Hiến Pháp (*) để trở thành 01 nước Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của chế độ lập hiến (le principe de la constitutionnalité).

(*) Vì an-ninh biển Đông Nhật đã sửa đổi Hiến Pháp dưới Thủ Tướng J. KOIZUMI

Trước sự biến động thật nguy hiểm tại biển Đông, VN cần có giải pháp cấp thời hữu hiệu : Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn (Neutralité Perpétuelle) được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp với các điều kiện :

1.- Không tham gia liên minh Quân Sự vào thời bình cũng như thời chiến để tránh bị lôi cuốn vào mọi xung đột tương lai.

2.- Thành lập Thể Chế Trung Lập Vũ Trang để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và Quy chế Trung Lập Vĩnh viễn của mình. Nhiệm vụ chính của Quân Đội là tự bảo vệ đất nước.

3.- Giao thương công bằng với mọi quốc gia khi xảy ra xung đột. Vào thời bình VN sẽ hoàn toàn Tự Do vô hạn chế về ngoại giao và ngoại thương với toàn Thế Giới.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của VN sẽ được chính thức ghi nhận trong Hiến chương Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi các nước thành viên LHQ thừa nhận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN, họ sẽ phải tôn trọng và bảo vệ VN trước mọi đe dọa ngoại bang qua sự đồng thuận của các nước Á Châu, Mỹ, Úc .. – kể cả TC cũng được trấn an vì không có đối nghịch đặt căn cứ quân sự tại VN.

Vì lý do nêu ở phần III trên, vì công pháp quốc tế, Thế Giới sẽ phải ủng hộ Chủ quyền VN về Thể chế Trung Lập và nền Ngoại Giao Trung Lập. Đây cũng là nguyện vọng « Độc Lập Tự Do » của đại đa số người Việt trọng mọi thành phần (quân, dân, cán bộ, việt kiều, đảng phái v. v. ...).

5.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN sẽ đem lại Hòa Bình trên biển Đông và toàn cõi Đông Nam Á, đối nội, sẽ đưa đến phát triển Kinh Tế với sự Hợp tác giữa mọi thành phần chính trị và người Việt trong và ngoài nước. Đây là tương lai

huy hoàng cho đất nước và hạnh phúc cho toàn dân.

**.- Luật Pháp VN và Luật Pháp Quốc Tế.

Để tránh mọi biến thể chính trị trong tương lai, theo như Thụy Sĩ Việt Nam sẽ thi hành nguyên tắc như sau đây :
== Trước thay đổi thường xuyên vì sự toàn cầu hóa, để thi hành Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của chính mình, VN luôn luôn chấp nhận mọi Luật Pháp Quốc Tế hiện hành và mọi sửa đổi trong tương lai, và sẽ ghi vào nền Luật Pháp VN Trung Lập như đã được định nghĩa nói ở trên. Luật Pháp Quốc Tế (1) đương nhiên được chuyển vào Luật Pháp VN không cần qua văn kiện chính thức đặc biệt nào cả.

(1) Do Hiến Chương LHQ đảm nhận.

== Để bảo đảm Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn, mọi Luật Pháp mới hay mọi sửa đổi phải tôn trọng triệt để (sine qua non) 03 điều kiện sau đây (theo kinh nghiệm Thụy Sĩ) :

1.- Sự Tiên quyết (la primauté) của Luật Pháp Quốc Tế nghĩa là khi được hình thành nội Luật Pháp VN không được vượt qua Luật Pháp Quốc Tế (*).

2.- Sự Tất đúng (l'infailibilité) của Luật Pháp Quốc Tế (*)... nghĩa là mọi dự án Luật Pháp VN lúc nào cũng phải tôn trọng Luật Pháp Quốc Tế.

3.- Không có sự ngoại lệ (*). Lý do : Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn VN được thành lập dưới sự bảo trợ LHQ để giữ gìn toàn vẹn tổ quốc về mặt đối ngoại và đối nội là Độc Lập Tự Do, Hạnh Phúc của Đất nước và toàn Dân.

(* Sự Tiên quyết của Luật Pháp Liên Bang Âu Châu (Union Européenne) : đối với các nước thành viên, Luật Pháp Liên Bang Âu Châu phải được ưu tiên tôn trọng và sau đó sẽ phải được chuyển vào Luật Pháp của mỗi Nước thành viên.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN được ghi trong Hiến Pháp sẽ được chính thức thừa nhận trong Hiến Chương Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

**.- Sửa đổi Hiến Pháp VN Trung Lập.

Mọi sửa đổi về Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN phải qua trung cầu dân ý được ghi vào hiến pháp để tránh mọi lạm dụng có thể xảy ra sau này.

6.- Thành lập Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Vì lý tưởng quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tôn trọng nhân quyền và dân quyền 02 chữ Trung Lập sẽ gồm cả Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Qua Quy Chế Trung Lập chánh phủ sẽ giữ địa vị Trung Lập đối với các tôn giáo do đó sẽ thỏa mãn các điều kiện tiên quyết :

** Quốc gia không có tôn giáo (l'État n'a pas de religion)

** Tự do tín ngưỡng (liberté de religion)

** Tự do tư tưởng và thờ cúng (liberté de conscience et liberté de culte)

** Bảo đảm Nhân quyền (droits de l'homme)

** Bảo đảm Tự do chính trị (liberté politique)

** Độc lập giữa văn hóa và tôn giáo (indépendance entre la culture générale et la culture religieuse. Ex : il n'y aura pas de texte sacré, ni de texte incréé ==> tout est humain)

Vì các lý do này nên "Trung Lập Tôn Giáo" (la Neutralité) phải đứng trước "tục tính" (la laïcité) được đặt trên căn bản là đức tin (la foi) xem ra chỉ có tính cá nhân chưa bao trùm tất cả các điều khoản ghi trên và trong địa bàn tổ quốc. Sự phân biệt này rất quan trọng đối với tương lai ôn hòa, hạnh phúc của dân Việt.

GS. Vũ Quốc Thúc & Trịnh Khải

Paris, tháng 09 năm 2.010

(Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam)

Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc (a)

(a) Vũ Quốc Thúc (sinh năm 1920).

Chức vụ : Giáo sư Đại Học (VNCH – Pháp Quốc)

Khoa trưởng – Thống đốc ngân hàng - Bộ trưởng ... (VNCH)

Tác phẩm : Vừa cho xuất bản cuốn sách tựa đề * Thời đại của tôi * gồm 02 cuốn :

Cuốn I : Nhìn lại 100 năm lịch sử (403 trang)

Cuốn II : Đời tôi trải qua các thời biến (700 trang)

(b) Trịnh Khải (sinh năm 1938).

Chức vụ : Thanh Tra Trung Ương Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH

Kỹ sư đặc trách dự án Hãng quốc tế Schlumberger có mặt trên 170 nước thế giới

Tác phẩm (Éditions Thélès – Paris) :

1.- Par la science, comprendre l'Essence de la Voie du Bouddha (419 pages)

2.- Les Spiritualités orientales et le Socialisme avec doctrine (225 pages)

=====