

Ngày về của một người tù

Anh trở về với hình hài thê thảm
Trong thâm tâm mang đậm nỗi u hoài
Ngoài gương vui mà óc nặng ưu tư
Mắt ngơ ngác nhìn phố phường biến đổi
Thành phố đó tiêu điều và mệt mỏi
Sau ngày đổi chủ Một-Chín-Bảy-Lăm
Chỉ còn đây xã hội mới, những con người
Thất vọng, chán chường, lo âu, sầu não.

Anh lạc lõng giữa giòng đời điên đảo
Số bạn bè, đồng đội cũ chỉ năm, ba
Vẫn giữ tròn vinh dự của người cựu quân nhân
Của Quân đội Việt Nam Cộng Hoà một thuở
Đã tiếp nối cho nhau từng hơi thở
Với tình thương đùm bọc trong cảnh khốn cùng
Với niềm tin một ngày đất nước hết lao lung
Cho sống lại những mảnh hồn tan nát

Anh trở về từ ngục tù Cộng-sản
Tuồng được yên thân làm lại cuộc đời
Nhưng bị địa phương quản chế tội bởi
Nhất cử nhất động trong vòng kiểm soát
Tai vách mạch rừng, miệng câm như hến
Phải chôn chân tại chỗ, sống qua ngày
Hi vọng có ngày đất nước đổi thay
Xã hội không thể mãi là một nhà tù lớn

Anh bị đẩy đi vùng Kinh-tế-mới
Miền hoang vu, rừng núi, đất khô cằn
Vốn liếng mất hết sau vụ đổi tiền
Chỉ còn lại xác nhà nơi thành phố
Đưa con lớn không thể vào Đại học
Bởi vòng dây lý lịch của người cha
Ngay cả vợ anh là giáo viên dạy giỏi
Chẳng bao giờ công trạng được tuyên dương

Anh lại bỏ về nơi chốn cũ thân thương
Nhập hộ khẩu thật vô cùng gai góc
Trước ở đó, nay dễ gì ở đó
Bao khó khăn tạo cuộc sống bình thường
Sẽ phải có ngày đành đời bỏ quê hương
Dù toan tính gặp bao lời đe dọa
Dù bị dập vùi bởi trùng dương sóng cả
Cũng đành xong thân phận kiếp con người !

Anh tinh dậy trên bến bờ hải đảo
Màu biển xanh, mây trắng, bầu trời xanh
Vàng thái dương choáng ngợp khắp hồn anh
Tia hi vọng sáng bừng lên sức sống
Xây dựng lại cuộc đời tưởng đã thành vô dụng
Người cựu chiến binh Quân-lực Cộng-Hòa xưa
Với niềm tin, lòng dũng cảm, nhiệt huyết có thừa
Anh đã đứng vững đôi chân trên vùng đất mới

Anh không quên lời thề trước bàn thờ Tổ-quốc*
Của một quân nhân trong lễ mãn khóa quân trường
Quyết một lòng với đồng bào trong, ngoài nước
Đạp đổ chế độ độc tài, để quang phục quê hương.
Tiếp nối thiên anh-hùng-ca bốn ngàn năm lịch sử
Rạng danh giòng dõi Lạc-Hồng, hậu duệ Tổ Hùng-Vương

(*)TỔ QUỐC,DANH DỰ,TRÁCH NHIỆM

CN/H.N.T. X/77-IV/19