



**PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA
DÂN CHỦ TỰ DO BẢO TOÀN LÃNH THỔ**

P O Box 122
3760 W. Mc Fadden Ave. # B
Santa Ana, CA 92704

NGHỊ HỘI 2013

THỜ MỜI

Ngày 26 tháng 8 năm 2013

Kính gửi:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, đảng phái,
- Quý vị lãnh đạo các hiệp hội, các cộng đồng,
- Quý bậc trưởng thượng,
- Quý nhân sĩ,
- Quý đồng hương và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Phong trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức một Nghị Hội về sự đoàn kết quốc gia nhằm tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do và Bảo Toàn lãnh thổ Việt Nam vào ngày Chủ Nhật 15 tháng 9 năm 2013 tại Thư Viện Việt Nam, địa chỉ: 10872 Westminster Ave., # 214-215, Garden Grove, CA 92643, điện thoại: 714-660-8030.

Phong Trào trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng tham dự. Sự hiện diện của quý vị và các bạn thể hiện tinh thần yêu nước và sự quan tâm đến tiền đồ của dân tộc và tổ quốc Việt Nam của tập thể người Việt Quốc Gia hải ngoại.

Trân trọng kính mời,

Nguyễn Thanh Liêm

G.S. Nguyễn Thanh Liêm

(mời xem Chương Trình trang sau)

Chương Trình

- 12:00 pm - 01:00 pm : Văn nghệ đấu tranh
- 01:00 pm - 01:15 pm : Nghi thức khai mạc
- 01:15 pm - 02:00 pm :
 - *Tuyên bố lý do và chào mừng quan khách:*
 - Luật Sư Lê Trọng Quát
 - *Cương Lĩnh và sách lược đấu tranh của Phong Trào:*
 - Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
 - *Tuyên ngôn của Phong Trào:*
 - Đốc Sự Hoa Thê Nhân
 - *Hiện Tình đất nước và lý do thành lập Phong Trào:*
 - Luật Sư Đỗ Thái Nhiên
- 02:00pm - 02:30pm : Văn nghệ đấu tranh - Giải lao
- 02:30pm - 03:30pm : Thảo luận và giải đáp thắc mắc
- 03:30pm : Bế mạc

Nhan the Hoa



**PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA
DÂN CHỦ TỰ DO BẢO TOÀN LÃNH THỔ**

P O Box 122
3760 W. Mc Fadden Ave. # B
Santa Ana, CA 92704

Ngày 14 tháng 8 năm 2013

T H U M Ò I

Kính gửi : Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Quý vị Trưởng Thượng,
Quý Vị Đại Diện các Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thê,
Quý Đồng Hương,
Các Bạn Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà.

Kính thưa Quý Vị và các Bạn,

Cuộc tranh đấu của đồng bào chúng ta để giành lại quyền Dân Tộc Tự Quyết, thực hiện Tự Do, Dân Chủ, đồng thời chống lại bá quyền Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải quốc gia, đang diễn tiến mạnh mẽ ở quê hương, dù phải đương đầu với các biện pháp đàn áp thô bạo của bạo quyền cộng sản. Cùng lúc, tình hình căng thẳng ở Biển Đông và Đông Nam Á đặt Việt Nam trong một tình trạng hiểm nghèo, đòi hỏi cấp bách:

- sự động viên toàn lực quốc gia để đối phó hữu hiệu với mọi tình huống nghiêm trọng có thể xảy ra, cơ hồ đe dọa vận mạng của Đất Nước
- sự lựa chọn một chính sách đối ngoại khả dĩ tạo được một thế lực liên minh gián chỉ mọi ý đồ gây chiến với Việt Nam và trong trường hợp tốt cùng, giúp Việt Nam chống ngoại xâm

Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không thể nào chu toàn được hai nhiệm vụ trọng yếu này bởi sự bất lực hoàn toàn và những lỗi lầm không thể tha thứ được của họ trong hơn ba mươi tám năm nay từ khi Cộng đảng thống trị cả nước. Càng ngày, tập đoàn lãnh đạo cộng sản càng gây thêm bất mãn, hận thù, chia rẽ, trong cộng đồng dân tộc, từ các giới trí thức, kể cả nhiều cựu đảng viên cộng sản cao cấp cho đến quảng đại quần chúng ở nông thôn và thành thị, bị cưỡng đoạt ruộng vườn, nhà đất, đánh đập, tù đày, lắm lúc chỉ vì nói lên nguyện vọng cải tiến chế độ hoặc tệ hại hơn nữa chỉ vì công khai phản kháng bá quyền Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ quốc gia.

Chính sách thống trị càng nặng nề khắt khe trong địa hạt tôn giáo từ sự cướp đoạt tài sản của các giáo hội ngay sau khi Cộng đảng xâm chiếm Miền Bắc rồi Miền Nam của Đất Nước tiếp đến, các biện pháp đàn áp, bắt bớ, giam cầm tu sĩ và giáo dân, cấm chỉ hoặc ngăn cản việc hành đạo.

Mặt khác, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân sinh, văn hóa, giáo dục, tình trạng xấu xa đã đến mức băng hoại:

- Phần rất lớn tiềm năng kinh tế nằm trong các công ty quốc doanh, phá sản hàng loạt do sự quản trị bất lực hoàn toàn của những kẻ cầm đầu phối hợp với sự thao túng, trộm cắp của chúng, gây nên những thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ kim cho quốc gia. Tốc độ lạm phát đạt mức phi mã, quần chúng cơ cực làm than trong lúc tầng lớp cầm đầu Đảng và Nhà Nước nâng tài sản cá nhân lên hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la Mỹ.
- Các giá trị truyền thống đạo đức, nhân bản, hòa ái của dân tộc đã phải lùi bước trước chủ trương thâm độc của Cộng đảng thể hiện qua các chính sách ngu dân, đầu độc giới trẻ bằng sự dung túng truy lạc, tôn vinh thể lực của tiền bạc thu hoạch bằng mọi cách phi pháp và phi luân. Sự phá sản tinh thần đã đến mức toàn diện.
- Các hoạt động văn hóa bị kiểm soát chặt chẽ, thui chột các khả năng sáng tạo văn chương và nghệ thuật, một ngọn gió nhẹ của báo chí mong muốn tự do thông tin và bình luận đã bị vùi vàng cấm cản. Nhiều sinh viên, ký giả, nghệ sĩ yêu nước và yêu chuộng tự do lần lượt vào tù hoặc bị khủng bố, đàn áp.
- Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, xây dựng trên các nguyên tắc nhân bản, khai phóng và đại chúng, đã bị thay thế bằng một tổ chức giáo dục "chợ trời", mua bán bằng cấp giả và "giả thiệt", đào tạo những sinh viên ra trường không tìm được việc làm, tương lai mù mịt. Trong lúc ấy, con cháu các tư sản và tư bản đồ đang ở bậc trung học đã lên đường du học, chi tiêu một tháng bằng một năm lương chính thức của phụ huynh làm việc trong nước!

Bức tranh phát họa tối thiểu này, đã nói lên sự cấp thiết phải thay thế chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hiện tại ở Việt Nam bởi một tân chế độ tự do, dân chủ, thượng tôn luật pháp và nhân quyền, hiếu hòa và tiên bộ, để xây dựng một vận hội mới cho dân tộc Việt Nam.

Đối với hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng:

- 1- Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hiện tại ở Việt Nam, bởi sự oán ghét của đại đa số quần chúng, không thể nào vận dụng được toàn lực nhân dân để bảo vệ hữu hiệu chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.
- 2- Cộng Đảng VN lệ thuộc giáo điều và nương tựa vào Trung Cộng trong suốt quá trình tồn tại cho đến bây giờ, không thể nào tách rời nói chi là chống lại đàn anh Trung Cộng.
- 3- Bởi lý do trên, Cộng Đảng VN chỉ chơi trò đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng chứ không dám tìm kiếm một liên minh phòng thủ với các quốc gia bạn như liên minh Hoa Kỳ, Đại Hàn, Nhật Bản. Kết quả là số phận của Việt Nam vẫn nằm gọn gàng trong tay Trung Cộng.

Bài diễn văn của thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng tại Tân Gia Ba ngày 31 tháng 5 vừa qua chỉ là sự lặp lại không biết bao nhiêu lần của những nguyên tắc ứng xử

ôn hòa các vụ tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và thủ tục thông dụng mà Trung Cộng đã phớt lờ một cách khinh mạn mỗi lần được nhắc đến!

Bởi các nhận định trên, chúng ta chỉ có một lộ trình duy nhất để cùng một lúc giải quyết hai vấn đề: lộ trình duy nhất ấy là tranh đấu để thực hiện một chính thể Cộng Hòa, Dân Chủ, Tự Do thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa lạc hậu, lỗi thời hiện tại, và từ lúc ấy, trong buổi bình minh mới của quê hương, đồng bào nô nức phấn khởi, chúng ta mới vận dụng được toàn lực quốc gia để xây dựng một vận hội mới cho nước nhà đồng thời bảo vệ hữu hiệu giang sơn gấm vóc của tổ tiên ta để lại.

Chính trong bối cảnh đặc biệt nguy nan này của Đất Nước mà PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐẤU Tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Bảo Toàn Lãnh Thổ hình thành để góp sức cùng đồng bào trong nước và ở hải ngoại đấu tranh cho hai mục tiêu chung: phục hưng và bảo vệ quốc gia.

- Miền Nam Tự Do bị Cộng Sản xâm chiếm nhưng bạo lực tuyệt nhiên không thể xóa bỏ tính **hợp pháp, hợp hiến**, và **chính danh của Việt Nam Cộng Hòa** đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam.
- VNCH là một quốc gia trong cộng đồng quốc tế với quan hệ ngoại giao với tất cả các nước dân chủ đồng thời là thành viên của Liên Hiệp Quốc trong tư cách Quan sát Viên tại LHQ và thành viên chính thức của các định chế chuyên biệt của tổ chức quốc tế này: Tổ chức Giáo Dục, Khoa Học, Văn Hóa (UNESCO), Lương Nông Quốc Tế (FAO), Lao Động Quốc Tế (BIT), Y Tế Quốc Tế (OMS) v.v..
- Chính Phủ VNCH là một trong bốn phe chính ký kết Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973 và một trong 12 chính phủ ký kết Văn Kiện chung kết (Acte Final) ngày 2-3-1973 **cam kết bảo đảm việc thi hành quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân VNCH, tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát quốc tế, và cho toàn dân VN trong tiến trình thống nhất VN ...**
- Chúng ta có tư cách và bổn phận vận động các quốc gia không cộng sản trong số các quốc gia này **thực thi lời cam kết của họ, buộc Việt Nam XHCN thi hành Hiệp Định Paris. Một hiệp ước quốc tế không bị trước tiêu bởi thời gian, ràng buộc các đối tác ký kết, phải thi hành không hạn định. Đặc biệt trong trường hợp Việt Nam, sự vi phạm Hiệp Định Paris đã di lụy cho cả một dân tộc non chín mươi triệu người bị tước đoạt nhân quyền và dân quyền, một cách thô bạo, thách thức cộng đồng thế giới và lương tâm nhân loại...**

Phong Trào thiết tha kêu gọi các chiến hữu, thân hữu VNCH, các đoàn thể quốc gia, các đồng bào thiện cảm với VNCH, và đặc biệt, các hậu duệ, các thanh niên nam nữ yêu nước, ở quốc nội và hải ngoại, tham gia Phong Trào, để tất cả, chúng ta cùng viết một trang sử mới cho Tổ Quốc Việt Nam.

Phong Trào tôn trọng tuyệt đối quan điểm và màu sắc chính trị của các đoàn thể và cá nhân tham gia Phong Trào miễn là không trái với các mục tiêu chung: đấu tranh thực hiện tự do, dân chủ và bảo toàn lãnh thổ quốc gia...

Sự kiện ý kiến khác nhau trong một số phạm trù tư tưởng hay phương thức hành động phải được xem là bình thường trong một xã hội dân chủ, tự do, khá dĩ giúp cho sinh hoạt chính trị thêm phần sinh sắc, phong phú.

Phong Trào cực lực chống lại mọi hình thức chia rẽ phân hóa cộng đồng, làm suy yếu tiềm lực quốc gia, vô tình làm lợi cho cộng sản trong lúc chúng đã và đang thi hành mọi thủ đoạn ly gián chúng ta, mạo danh chống Cộng để triệt hạ uy tín những đồng bào ta đang công khai chống lại chúng, nhằm bẻ gãy cuộc tranh đấu của cộng đồng ta ở hải ngoại.

Cuộc chiến Quốc - Cộng giữa chúng ta và Cộng sản VN đã chuyển biến hoàn toàn sang hình thái chính trị. Cho nên hai mũi dùi chính yếu của chúng nhắm vào hai đối tượng thù địch lịch sử của chúng là Tôn Giáo và Trí Thức mà chúng vừa tìm mọi cách mua chuộc một số thành phần, với hai kế hoạch Giáo vận và Trí vận, vừa trực diện tấn công bằng chính sách đàn áp ở trong nước vừa gián tiếp tấn công ở hải ngoại qua cán bộ nằm vùng của chúng hợp lực với những kẻ phản bội lý tưởng quốc gia.

Trong tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết các chiến hữu, thân hữu và hậu duệ VNCH với tất cả các cá nhân và đoàn thể quốc gia yêu nước, Phong Trào hân hoan đón nhận sự tham gia của quý hội đoàn, của quý vị, của các bạn để cùng nhau chúng ta góp sức cùng đồng bào ở quê hương trong giai đoạn quyết định này của cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và bảo toàn lãnh thổ quốc gia.

Trân trọng kính chào Quý Vị và các Bạn,



Lê Trọng Quát
Cựu Quốc Vụ Khanh
Chính Phủ VNCH



Nguyễn Thanh Liêm
Cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục
Chính Phủ VNCH

Để tiện việc sắp đặt **Nghị Hội Phong Trào trong trung tuần tháng 9 tới tại Nam California**, mong được quý vị và quý bạn hồi âm về địa chỉ e-mail hoặc gọi số điện thoại sau đây:

ltqvina@yahoo.fr hoặc **titounemusti@yahoo.com** ;

điện thoại: **01-3422-1861** cho **Lê Trọng Quát**

và

liemthanhnguyen@hotmail.com hoặc **dongnaicuulong@gmail.com** ;

điện thoại: **714-721-0878** cho **Nguyễn Thanh Liêm**



**PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA
DÂN CHỦ TỰ DO BẢO TOÀN LÃNH THỔ**

P O Box 122
3760 W. Mc Fadden Ave. # B
Santa Ana, CA 92704

**T U Y Ê N N G Ô N
PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA**

- Xét rằng: Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948) long trọng công nhận nhân phẩm và quyền bình đẳng không thể tước đoạt của con người là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình trên thế giới. Việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng sự tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn lo sợ hãi và nghèo khó, phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người. Công Ước Quốc Tế về những quyền dân sự và chính trị (1966) xác định các dân tộc đều có quyền tự quyết, và chiếu theo quyền này, họ được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá. Định Ước Quốc Tế về Hoà Đàm Ba Lê xác nhận tôn trọng những quyền dân tộc căn bản của người dân Việt, tức sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như quyền dân tộc tự quyết của người dân miền Nam Việt Nam.
- Xét rằng: Ước vọng cao nhất của người dân Việt là xây dựng một quốc gia Việt Nam dân chủ, tự do, nhân bản, tiến bộ, phú cường, với một lãnh thổ toàn vẹn và độc lập.
- Xét rằng: Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã từng ký kết vào các văn kiện quốc tế nói trên, nhưng đã không thi hành, không tôn trọng những điều đã ký. Ngược lại CSVN đã ngang nhiên vi phạm các điều khoản trong các văn kiện quốc tế mà họ đã ký kết.
- Xét rằng: CSVN đã và đang áp dụng chế độ độc đảng, độc tài toàn trị, đi ngược lại nguyện vọng tối thượng của người dân Việt, với những hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại, gây không biết bao nhiêu thương tổn, thiệt hại cho quốc gia dân tộc Việt. Trong quá khứ CSVN đã từng giết hại bao nhiêu nhà ái quốc đảng viên Quốc Dân Đảng cũng như các lãnh tụ tôn giáo, đã hợp tác với họ trong phong trào kháng chiến chống Pháp năm 1945. Theo lệnh Trung Cộng, CSVN đã phát động đấu tố, giết hại hàng vạn nông dân vô tội trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất hồi thập niên 1950. Năm 1975 CS trắng trợn vi phạm Hiệp Định Ba Lê, xua quân đánh chiếm Miền Nam Tự Do, xoá bỏ nền văn hoá nhân bản của Miền Nam, bỏ tù hàng trăm ngàn dân quân cán chính VNCH, cướp đoạt tài sản của người dân Miền Nam qua những lần đổi tiền, đánh tư sản mại bán, đưa người dân đi vùng kinh tế mới, xô đẩy người dân vào chỗ khốn khổ cùng cực khiến cả triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do dù phải chết trong rừng sâu hay trên bể cả. Trong hiện tại, dù đã phải đổi mới để cứu vãn tình trạng suy sụp của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, CSVN vẫn không thay đổi chế độ chính trị độc đảng

toàn trị, vẫn tiếp tục chà đạp lên nhân phẩm, tước đoạt hết nhân quyền, bỏ tù những người chống đối, đàn áp dân oan, bắt bớ, giam cầm tra tấn các nhà báo, các bloggers không đi theo lề phải của nhà nước cộng sản, bóp nghẹt tiếng nói của người dân dưới mọi hình thức.

- Xét rằng: CSVN đã ký các hiệp ước nhường đất, bán biển cho Cộng Sản Trung Hoa (CSTH) hồi những năm 1999-2000, đã hèn nhát cúi đầu trước sự hung hăng xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa cũng như sự ngang nhiên chiếm cứ 80% Biển Đông của Trung Cộng, cùng với việc chấp nhận thoả thuận gần đây của Trương Tấn Sang dưới áp lực của Tập Cận Bình, cho thấy sự lệ thuộc quá nhiều của CSVN vào CSTH về kinh tế, chính trị, và văn hoá.

Bởi những lý do trên, Phong Trào ĐKVNCH vừa thành hình, long trọng tuyên bố:

Chế độ độc đảng toàn trị của Cộng Sản phải được chấm dứt, hay được sửa đổi hợp tình hợp lý, nếu không thì phải được giải thể để được thay thế bằng một thể chế dân chủ, tự do thật sự, đa đảng, tam quyền phân lập, theo như các nước tự do trên thế giới.

Các cuộc bầu cử tự do phải được tổ chức ở VN có sự giám sát quốc tế, để người dân có cơ hội lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình, tranh đấu cho quyền lợi của mình, trong các cơ quan lập pháp, hành pháp quốc gia.

Giáo dục, văn hoá, xã hội phải được chấn chỉnh lại để có thể đưa nước nhà và người dân đến chỗ văn minh tiến bộ, phồn thịnh, hạnh phúc.

Quyền làm người, quyền tự quyết, quyền tự do chính trị, quyền tư hữu của người dân Việt phải được tái lập, phẩm giá con người phải được tôn trọng. Các tù nhân lương tâm, các nhà bất đồng chính kiến, các tu sĩ, các sinh viên, các nhà báo, các bloggers lên tiếng đấu tranh bất bạo động cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, và các quyền tự do căn bản khác của người dân phải được thả ngay khỏi ngục tù phi nhân, phi lý của nhà nước CHXHCN.

Việc xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải VN của Trung Cộng phải chấm dứt ngay. Những hiệp ước bất bình đẳng ký kết giữa CSVN và CSTH phải được huỷ bỏ. Những phần đất đai, biển cả của VN đã được nhường cho hay bị mất vào tay TC phải được trao trả lại đầy đủ cho VN

Phong Trào ĐKVNCH nhất quyết cùng toàn dân Việt trong và ngoài nước, cùng các đoàn thể, các tổ chức, thực hiện cho kỳ được đại đoàn kết để đấu tranh cho đến khi các mục tiêu nêu trên được thành tựu. Phong Trào ĐKVNCH kêu gọi đồng bào mọi giới, trong và ngoài nước hãy cùng giữ vững niềm tin vào tương lai của Tổ Quốc Việt Nam, vào lý tưởng Nhân Bản, Tự Do, Dân Chủ, cùng bắt tay nhau mạnh mẽ đấu tranh giải thể chế độ độc tài cộng sản, nô dịch cho Trung Cộng để sớm đem lại Tự Do, Tiến Bộ, Phú Cường và Hạnh Phúc cho toàn dân nước Việt.

Hồ sơ: tuyenngon_ptdkvnch_20130816Re



**PHONG TRÀO ĐOÀN KẾT VIỆT NAM CỘNG HÒA
DÂN CHỦ TỰ DO BẢO TOÀN LÃNH THỔ**

P O Box 122
3760 W. Mc Fadden Ave. # B
Santa Ana, CA 92704

N H Ậ N Đ Ị N H

Cộng Sản Việt Nam (CSVN), một bộ phận của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế (CSQT), một vệ tinh của Cộng Sản Trung Hoa (CSTH), đã từ hơn nửa thế kỷ nay áp đặt chế độ độc tài toàn trị trên đất nước và dân tộc Việt Nam, gây nên không biết bao nhiêu thảm họa cho người dân Việt. Tội lỗi của Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã được các sử gia cũng như các chính trị gia phơi bày trong công luận. Tiêu biểu nhất là những hành động dã man của chúng sau đây:

- CSVN đã triệt tiêu các tôn giáo, đảng phái không theo CS hồi thời kháng chiến chống Pháp,
- đã đầu tó, giết hại oan uổng hằng vạn nông dân trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất,
- đã giam cầm, hành hạ bao nhiêu văn nghệ sĩ trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm,
- đã thúc đẩy hằng triệu thanh thiếu niên vào tử lộ qua hai cuộc chiến 1945-54 và 1956-75,
- đã đơn phương xé bỏ Hiệp Định Paris để xua quân cưỡng chiếm Miền Nam Tự Do,
- đã cướp hết tài sản của người dân Miền Nam, đã bắt đi tù cải tạo hằng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà (VNCH),
- đã tước đoạt hết quyền tự do căn bản của người dân và chà đạp lên nhân phẩm của con người...

Không sống được dưới sự áp bức, kiểm kẹp, khắc nghiệt quá mức của CSVN, hằng triệu đồng bào phải bỏ xứ ra đi tìm tự do dù có rất nhiều người phải chết trong rừng sâu hay trên biển cả. Ngày nay dù đã mang bộ mặt đổi mới, được quốc tế công nhận, CSVN vẫn tiếp tục độc tài, áp bức, thi hành những biện pháp phi nhân, ác độc đối với người dân trong nước. Đối ngoại từ đầu thập niên 1950, CSVN đã là chư hầu của CSTH. Ngày nay CSVN càng cho thấy sự lệ thuộc của chúng vào Trung Cộng nhiều hơn. Và càng lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều chừng nào thì CSVN càng tàn độc đối với những người yêu nước dám đứng lên chống đối nạn bành trướng xâm lăng của bá quyền Trung Hoa Cộng Sản.

Trước cảnh “hèn với giặc, ác với dân” của CSVN, nhiều trí thức, nhân sĩ, tu sĩ, nhà văn, nhà báo, bloggers, và sinh viên, ở trong nước, đã thức tỉnh, đã mạnh dạn đứng lên đòi hỏi dân chủ tự do cho Việt Nam, chống đối sự xâm lăng của Trung Cộng, biểu lộ tinh thần độc lập tự do của người dân. Phong trào nổi dậy càng ngày càng lớn mạnh trong những

ngày gần đây. Ở hải ngoại, nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể chính trị cũng đã từ lâu hô hào tranh đấu giải thể chế độ cộng sản, phục hồi dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt. Trong quá trình đấu tranh chống CS, người Việt ty nạn cộng sản cũng đã dành được nhiều thắng lợi đáng kể, nhất là được hầu hết các quốc gia tự do, nơi có người Việt Nam ty nạn cộng sản cư ngụ, nhìn nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH trong lúc cờ đỏ sao vàng vừa lộ dạng thì bị đồng bào tranh đấu dẹp bỏ ngay. Cờ vàng ba sọc đỏ càng ngày càng tung bay phát phới trên nhiều thành phố trên đất Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, và bài quốc ca Việt Nam Cộng Hoà càng ngày càng được hát vang trong những buổi lễ lớn nhỏ của người Việt ty nạn cộng sản.

Thế nhưng rất đáng tiếc là sự đoàn kết giữa đồng bào trong nước với đồng bào ở hải ngoại cũng như sự đoàn kết giữa các đoàn thể, các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại chưa đủ chặt chẽ để công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ được hiệu quả hơn. Mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể có đường lối riêng, có phương cách hành động riêng, ít ai hợp tác với ai dù có cùng mục đích đấu tranh là giải thể chế độ cộng sản. Thậm chí còn có sự xung đột đánh phá lẫn nhau giữa đoàn thể này với đoàn thể khác, đôi khi có cả sự chia rẽ ngay trong nội bộ của một tổ chức.

Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa trong và ngoài nước, thiếu sự đoàn kết chặt chẽ trong hàng ngũ quốc gia, công cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do cho đất nước khó gặt hái được những kết quả mong muốn. Chẳng những thế, tình trạng chia rẽ giữa người quốc gia còn là một kẽ hở rất lớn cho đối phương khai thác, bẻ gãy hay vô hiệu hoá sức mạnh của cộng đồng ty nạn. Nấp trong bóng tối, đứng đằng sau lưng, chúng xúi giục người quốc gia bới móc những lỗi lầm xưa để kết tội lẫn nhau, thù hận lẫn nhau, đánh phá lẫn nhau. Trong lúc đó CSVN dùng lời ngon ngọt ve vãn, chiêu dụ người quốc gia đem trí tuệ, tài năng, tiền bạc về phụng sự cho đất nước (hay đúng ra là cho nhà nước xã hội chủ nghĩa). Mặt khác CSVN cũng tung nhiều cán bộ văn hoá, tôn giáo, chính trị ra hải ngoại để tuyên truyền cho chế độ ở khắp những nơi có đồng bào cư ngụ. Nghị Quyết 36 của CS ra đời để thực hiện chiến dịch độc hại đó.

M U C T I Ê U

Trong bối cảnh phức tạp ấy, và giữa lúc đồng bào trong nước đang kiên cường đứng lên đương đầu với bạo quyền cộng sản, **Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hoà (PTĐKVNCH)** ra đời để góp sức vào công cuộc tranh đấu chung nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị của CSVN. Ba mục tiêu chính của Phong Trào là

- (1) tạo sự **đoàn kết quốc gia**,
- (2) tranh đấu cho **dân chủ tự do** cho Việt Nam, và
- (3) tranh đấu để **bảo toàn lãnh thổ**.

Ba mục tiêu này được biểu thị rõ ràng trên logo của Phong Trào với vòng chữ bên trên là “Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hoà”, và vòng chữ bên dưới là “Dân Chủ Tự Do Bảo Toàn Lãnh Thổ”.

Đoàn kết là điều kiện tiên quyết cần thiết để chiến thắng. Có đoàn kết mới có tiếng nói chung và sức mạnh khả dĩ gây ảnh hưởng được với các thế lực và các nhà lãnh đạo thể

giới. Chia rẽ là suy yếu, chắc chắn sẽ đi đến thất bại. Ai cũng biết thế, và ai cũng kêu gọi đoàn kết từ bấy lâu. Nhưng những lời kêu gọi thống thiết nhất vẫn vô hiệu. Sự đoàn kết chỉ có thể thực hiện được khi nào các cá nhân, các hội đoàn, các tổ chức thực tâm đến với nhau trong tình thân hữu, huynh đệ, trên cơ sở bình đẳng, không mang tham vọng chi phối, thống lĩnh nhau. Sự đoàn kết cũng đòi hỏi chúng ta quên đi những sự cố đáng tiếc nặng nề trong dĩ vãng, bỏ qua những lỗi lầm nếu có trong quá khứ để hướng về tương lai, tựa trên mẫu số chung, bắt tay nhau, góp sức nhau đấu tranh cho những mục tiêu đã đề ra. Sự đoàn kết cũng đòi hỏi thiện chí của các cá nhân, các hội đoàn, các tổ chức, phải kiềm hãm những cảm xúc, đề cao lòng tha thứ, cố gắng lấp vá những chỗ rạn nứt, những mầm mống chia rẽ bởi những rạn nứt, những chia rẽ trong hàng ngũ quốc gia là những lợi điểm tuyệt vời tạo cơ hội chiến thắng cho đôi phương cộng sản. Trong ý nghĩ đó Phong Trào Đoàn Kết VNCH tình nguyện làm gạch nối giữa những tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước và giữa những hội đoàn, những tổ chức chống cộng sản ở hải ngoại. Đoàn kết thật sự cần được thực hiện để cho công cuộc tranh đấu chung gặt hái được kết quả tốt. Và đây là trách nhiệm chung của mỗi một và của tất cả chúng ta.

Tranh đấu cho dân chủ tự do là mục tiêu thứ hai của Phong Trào. CSVN, theo chân CSTH, tự hào rằng chế độ "xã hội chủ nghĩa" của CS hiện giờ là chế độ dân chủ vào bậc nhất trên thế giới. Những người được bầu chọn vào Bộ Chính Trị của chúng cũng như những người lãnh đạo chớp bu đều được chọn lựa một cách rất là "dân chủ", một thứ dân chủ nội bộ của đảng cộng sản, phủ nhận trắng trợn quyền căn bản của người công dân tự do lựa chọn người thay mặt cho mình trong các cơ cấu dân cử từ trung ương đến địa phương. Phải là đảng viên cộng sản mới được ứng cử vào quốc hội để đóng vai nghị gât. Phải là đảng viên cộng sản lâu năm mới được bầu vào những chức vụ quan trọng. Những người được bầu phải là những người tuyệt đối trung thành với đảng, hết lòng phục vụ cho đảng, và chỉ có đảng mà thôi. Đảng là số MỘT là nhà nước, là túi tiền, là quyền lực độc tôn, là luật lệ, là công lý, là tất cả mọi thứ trừ lòng yêu nước thương dân. Trong chế độ độc tài đảng trị đó, dân chúng chỉ là những công dân hạng nhì, những kẻ bị trị, mà nhân quyền và nhân phẩm bị tước đoạt hoàn toàn.

Chúng ta, những người Việt tỵ nạn cộng sản, những người sống trong thế giới tự do, không chấp nhận thứ dân chủ đó. Nền dân chủ tự do mà chúng ta hướng đến là nền dân chủ thật sự áp dụng cho mọi người dân, và là nền dân chủ đang được các nước tự do trên thế giới áp dụng. Phải có bầu cử tự do, công bằng để người dân lựa chọn người đại diện xứng đáng, để người được bầu có thể phục vụ hữu hiệu cho quyền lợi của người dân. Nền dân chủ tự do là nền dân chủ thật sự của dân, vì dân và cho dân, chứ không phải thứ dân chủ nội bộ của đảng, vì đảng và cho đảng cộng sản.

Tranh đấu để bảo toàn lãnh thổ là mục tiêu thứ ba của Phong Trào. Bờ cõi Việt Nam do ông cha ta mở mang, gìn giữ. Từ ngàn xưa đã bao nhiêu lần bá quyền Hán Tộc xâm lấn chiếm bằng vũ lực cũng như bằng văn hoá. Gần trọn thiên niên kỷ thứ nhất chúng ta bị giặc Tàu đô hộ, phải chịu sự Hán hoá một thời gian dài. Ngay trong thời kỳ độc lập ông cha ta cũng phải bao lần dừng cầm đánh trả bọn xâm lăng Phương Bắc. Tuy ta bảo vệ được lãnh thổ nhưng ảnh hưởng văn hoá Hán tộc vẫn còn sâu đậm ít nhất cũng đến cuối thế kỷ

19. Phải đến khi văn minh Tây Phương du nhập ta mới bắt đầu dần dần xoá đi ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa. Lãnh thổ của chúng ta được ông cha ta bảo toàn ở Phương Bắc và mở rộng ở Phương Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Sau thời gian gần 80 năm đô hộ của thực dân Pháp chúng ta lấy lại độc lập. Người Pháp ra đi không mang theo họ một mảnh đất nào của Việt Nam. Lãnh thổ của Việt Nam do cha ông để lại vẫn còn nguyên vẹn. Họ chỉ để lại ít nhiều nét văn minh Tây phương, nhất là văn hoá Pháp. Nhưng khi Trung Cộng đưa quân cán chính và khí giới sang giúp Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt (HCM và CSBV) thì họ đã mang theo chủ nghĩa bành trướng bá quyền Hán Tộc mà HCM và CSBV đã vui lòng chấp nhận. Phạm Văn Đồng ký công hàm năm 1958 gởi Chu Ân Lai công nhận lãnh thổ của Trung Cộng và lãnh thổ đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1974 Trung Cộng tiến chiếm Hoàng Sa, VNCH anh dũng chống trả nhưng vì sức yếu thế cô nên sự hy sinh của các chiến sĩ anh hùng VN đã không giữ được quần đảo này. CSBV không hề có một phản ứng nào trước sự xâm lăng ngang ngược của Trung Cộng. Cuối thế kỷ 20 CSVN dưới áp lực của Trung Cộng đã ký các hiệp ước nhường một phần đất dọc biên giới cùng phần lớn Vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng. Ngày nay bằng những mỹ từ 16 chữ vàng và 4 tốt Trung Cộng đã xây dựng cơ sở một cách hợp pháp ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam, nhất là ở cao nguyên Trung Phần và ở các tỉnh biên giới, đồng thời xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà chúng sát nhập vào Trung Hoa với hình vẽ lưỡi bò bao trùm 80% Biển Đông. Trước sự xâm lấn ngang ngược của Trung Cộng, CSVN vẫn cúi đầu thuận phục, miệng lúc nào cũng nêu cao 16 chữ vàng và 4 tốt mà Trung Cộng đã dạy cho. Phong Trào Đoàn Kết VNCH cực lực bác bỏ luận điệu "chủ quyền không thể chối cãi" của TC trên Biển Đông, cực lực phủ nhận những hiệp ước nhường đất và biển mà CSVN đã ký với Trung Cộng. Bằng mọi cách Phong Trào nhất quyết phải tranh đấu đòi lại trọn vẹn lãnh thổ của cha ông. Nếu không thành công trong thế hệ này thì ít ra Phong Trào cũng vạch ra được đường lối cho các thế hệ mai sau tiếp nối đấu tranh cho đến khi lãnh thổ được vẹn toàn.

CHỦ TRƯỞNG – ĐƯỜNG LỐI – PHƯƠNG CÁCH

PTĐKVNCH không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản hay xã hội chủ nghĩa của cộng sản. Bởi CSVN luôn lật lọng, dối trá, lường gạt, không bao giờ thật tình vì dân vì nước nên PTĐKVNCH chủ trương không hoà hợp, hoà giải với cộng sản. Một thể chế tự do, dân chủ đa nguyên, đa đảng phải được thực hiện bằng tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế và tổ chức bởi một cơ cấu độc lập với chính quyền hiện hữu. Mọi người dân Việt ở trong nước và ngoài nước đều có quyền bầu cử và ứng cử vào tất cả các chức vụ dân cử từ trung ương đến địa phương.

PTĐKVNCH hoan nghênh và hỗ trợ các nỗ lực hình thành một giai đoạn chuyển tiếp tương tự như đang diễn ra ở Miến Điện để rút ngắn lộ trình dân chủ hóa hầu tiến tới một kỷ nguyên mới, toàn dân đoàn kết tái thiết và phát triển quốc gia trong an lạc, hòa bình.

PTĐKVNCH hoàn toàn phủ nhận các hiệp ước bán nước, bán biển cho Trung Cộng, phủ nhận Công Hàm của Phạm Văn Đồng gởi Chu Ân Lai, phủ nhận đường lưỡi bò

của Trung Cộng trên Biển Đông, cực lực phản đối việc Trung Cộng dùng vũ lực chiếm cứ Hoàng Sa, Trường Sa, thiết lập Tây Sa của Trung Cộng, cực lực lên án hành vi tàn ác của Trung Cộng trong việc xua đuổi, bắt giữ, hành hung các ngư phủ Việt Nam...

Trong hàng ngũ quốc gia, PTĐKVNCH chủ trương đoàn kết, liên minh, bắt tay nhau trong tình anh em, trên cơ sở công bằng, không ai chi phối ai, không chia rẽ, không kỳ thị tôn giáo, tín ngưỡng, đảng phái chính trị, chủng tộc, địa phương, thành phần xã hội. Phong Trào thiết tha kêu gọi các tổ chức/ đoàn thể/ hội đoàn trong tập thể người Việt Quốc Gia không quay về quá khứ, không vạch trần những lỗi lầm hay sai trái (nếu có thật đi nữa) để chống phá lẫn nhau. Như đã trình bày ở trên, đây là lúc tập thể người Việt Quốc Gia cần đầu lưng sát cánh, dưới cùng một lá cờ vàng ba sọc đỏ, cùng hướng đến tương lai, để cùng đấu tranh cho mục tiêu chung là giải thể chế độ cộng sản, xây dựng một vận hội mới hòa bình, tiến bộ, cho toàn dân Việt... Chia rẽ, đánh phá nhau trong lúc này là làm phương hại đến sức mạnh của cộng đồng người Việt Tự Do, và làm lợi cho CS. Phong Trào nhất quyết chủ trương không làm bất cứ điều gì có hại cho cộng đồng người Việt tự nạn cộng sản và không làm bất cứ điều gì có lợi cho CS. Phong Trào chủ trương liên kết chặt chẽ với những nhà trí thức phản tĩnh, các tổ chức đấu tranh, các tôn giáo chống nhà cầm quyền CS, những nhà báo, những bloggers đấu tranh trong nước.

PTĐKVNCH chủ trương tranh đấu bất bạo động ở trong nước, bằng mọi hình thức công khai và kiên quyết, như đã được trác nghiệm thành công ở Nga Sô, các quốc gia Đông Âu, các hình thức cách mạng ôn hòa, cách mạng Nhung, cách mạng hoa Tulipes, cách mạng hoa Hồng, cách mạng màu da Cam...

Tại hải ngoại, Phong Trào chủ trương tích cực vận động quốc tế yểm trợ cuộc tranh đấu của quần chúng Việt Nam đòi hỏi tự do, dân chủ: các tổ chức bảo vệ nhân quyền, tín ngưỡng, các hệ thống truyền thông đại chúng, và đặc biệt vận động các quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ như Hoa Kỳ và một số các nước đã ký kết Hiệp Định Paris 1973 và cam kết bảo đảm thi hành quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân VNCH ở Miền Nam VN và nhân dân cả nước trong tiến trình thống nhất nước Việt Nam.

PTĐKVNCH chủ trương Tự Lực, tự mình gây dựng sức mạnh cho mình, tự mình tạo điều kiện cho mình hoạt động, không tựa vào sức mạnh bên ngoài, không để bị lệ thuộc vào một sức mạnh ngoại lai nào. Phong Trào cần được sự giúp đỡ, yểm trợ của các quốc gia, các đoàn thể/ tổ chức, các mạnh thường quân, thân hữu, v.v. trong sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

PTĐKVNCH tựa trên cơ sở triết lý NHÂN BẢN, DÂN TỘC, KHAI PHÓNG của Việt Nam Cộng Hoà. Dựa trên căn bản triết lý đó, Phong Trào quan niệm con người có giá trị linh thiêng, nhân phẩm phải được tôn trọng. Phong Trào không chấp nhận quan điểm duy vật của CS xem con người như con vật, dùng con người như một công cụ phục vụ cho đảng và nhà nước cộng sản. Phong Trào tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền được sống tự do, hạnh phúc của con người. Phong Trào quan niệm con người là cứu cánh chứ không phải là phương tiện theo quan điểm của CS. Phong Trào cố gắng bảo tồn và phát huy

văn hoá dân tộc, không để bị ngoại lai hoá. Nhưng Phong Trào không khép kín, mà mở rộng đón nhận những tiến bộ, tinh hoa của thế giới. Trong chiều hướng đó, Phong Trào rất hoan nghênh các hoạt động, các ý kiến, các quan niệm tân tiến của giới trẻ, của những người thấm nhuần văn hoá Tây Phương, Phong Trào thiết tha kêu gọi giới trẻ vào hợp tác với Phong Trào.

Lập trường của Phong Trào là không thành lập chánh phủ lưu vong, không tái họp Hội Nghị Paris như một ít người hiểu lầm hay cố ý xuyên tạc. Lập trường đó được xác quyết qua một bức Tâm Thư của luật sư Lê Trọng Quát và giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Quốc Vụ Khanh và Thứ trưởng bộ Giáo Dục trong Nội Các VNCH cuối cùng. Đây là lá thư tâm tình thân mật mà hai vị trên đã gửi cho một số ít anh em đã từng cộng tác với nhau trong chánh phủ trước 1975. Mục đích của Tâm Thư là mời một số anh em cùng đứng ra thành lập một Phong Trào qui tụ các chiến hữu và thân hữu đã từng phục vụ trong thời VNCH cùng thể hệ hậu duệ và các cá nhân, đoàn thể quốc gia thiện cảm với VNCH. Bức Tâm Thư phải có chữ ký của hai vị và chỉ được gửi tới những người bạn thân mà thôi. Nhưng bức thư chưa có chữ ký lại bị lọt ra ngoài, và một ít người thấy bức thư đó vội cho rằng hai vị này muốn thành lập chánh phủ lưu vong, điều mà hai vị này đã không mong muốn từ trước vì tính thực tiễn chính trị và không chút ham danh. Dù rằng *sự hình thành một chính phủ lưu vong ở hải ngoại (overseas government in exile/ gouvernement en exil à l'étranger) bởi những thành phần chính phủ của quốc gia bị xâm lăng để tranh đấu với những hình thức thích nghi với hoàn cảnh, chống quân thù cướp nước, là một sự kiện thông thường trong tất cả lịch sử chiến tranh từ xưa đến nay và mãi mãi về sau.*

Phong Trào nhận định rằng những vị còn lại trong chánh phủ này có thể khi cần thiết, nhân danh chánh phủ VNCH, trong công cuộc vận động quốc tế, đặc biệt khi vận động các quốc gia đã ký kết bảo đảm việc thi hành quyền tự quyết của nhân dân VNCH và toàn dân Việt Nam, minh thị trong Hiệp Định Paris 1973 mà Chính Phủ VNCH là một phe chính ký kết.

Tuy vậy, Phong Trào không chủ trương vận động tái họp Hội Nghị Paris như một ít người đang làm vì sự kiện tái họp HN Paris vừa là một chuyện hoàn toàn bất khả thi, vừa vô ích vì tất cả các phe ký kết HĐ Paris không những đã *khẳng định mà còn cam kết bảo đảm thi hành quyền tự quyết của nhân dân VNCH và của toàn dân Việt Nam.* Bây giờ là lúc đòi hỏi các phe ký kết *thực hiện lời cam kết mà thôi, chứ không đặt lại vấn đề quyền dân tộc tự quyết đã được công nhận.*

Một hiệp ước quốc tế - HĐ Paris là một và rất quan trọng vì nó quyết định vận mạng của một quốc gia - luôn có giá trị và có tính cách ràng buộc vô thời hạn những quốc gia ký kết.

Trên cơ sở thiết yếu này, cuộc vận động quốc tế mà Phong Trào khởi động sẽ là một đóng góp lớn vào công cuộc tranh đấu đang tiếp diễn của đồng bào ruột thịt ở quê hương để giành lại quyền dân tộc tự quyết, thực hiện tự do, dân chủ, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia.

Hồ sơ: ptdkvnch20130816